

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

στην Τελετή Υποδοχής των Πρωτοετών
Φοιτητών/τριών του Ακαδημαϊκού έτους 2021-22
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ωρεών κ. Φιλόθεε,
Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου,
Αξιότιμε κ. Πρύτανη του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Κρήνης κ. Κύριλλε,
Πρόεδρε του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκευολογίας,
Αξιότιμη Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Στουφή Πουλημένου,
Πρόεδρε του Τμήματος Θεολογίας,
Αξιότιμε κ. Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών
Επιστημών,
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών,
Αξιότικε κ. Διευθυντά του Φιλανθρωπικού
Οργανισμού «Αποστολή»,
Σεβαστοί πατέρες,
Ελλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί συνεργάτες,
Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

Σεις είστε τα τιμώμενα πρόσωπα σήμερα! Σας
καλωσωρίζω στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την έχουσα

τα πρεσβεία τιμής, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων πρώτων σχολών του αρχαιότερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της πατρίδας μας.

Στη μακρά πορεία, 184 συναπτόν ετών, η Θεολογική Σχολή Αθηνών έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο, καθώς αποτελεί το φυτώριο της Ορθοδοξίας, όπου βλάστησαν φυσιογνωμίες που περικόσμησαν και περικοσμούν τους Πατριαρχικούς, Αρχιεπισκοπικούς και Μητροπολιτικούς θρόνους της Ελλάδος και της καθ' ημάς Ανατολής, Πρυτάνεις και Καθηγητές, καθώς και σημαίνουσες προσωπικότητες του εκκλησιαστικού και κοινωνικού γίνεσθαι. Τούτη η Σχολή, απ' όπου αναβλύζουν τα ευσεβή νάματα της σοφίας της θεολογικής επιστήμης, αναδεικνύει το αγαθό της ελευθερίας της γνώσης και της παιδείας. Οι σπουδές στη Θεολογική Σχολή Αθηνών απηχούν το διαχρονικό πνεύμα της Ορθοδοξίας: Της ειρήνης και της καταλλαγής, της καλλιέργειας της γνώσης ως ομόνοιας, της ελευθερίας ως αγάπης, της συναντίληψης και αλληλοκατανόησης ως σχέσης.

Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχο, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, ίνα άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς παν έργον αγαθόν εξηρτισμένος.", γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Τιμόθεον Επιστολή του (3:16). Αυτό και μόνο καταδεικνύει ότι η μελέτη στη Θεολογική Σχολή, καλλιεργεί τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και του ανοίγει μία διαφορετική θέαση των πραγμάτων: Τη θεολογική αντίληψη της ζωής και των ενεργειών του Θεού στη ζωή μας και την ιστορία της ανθρωπότητας.

Σας καλούμε μέσα από τη σπουδή κειμένων, προσώπων, θεσμών και στάσεων ζωής να επιδιώξετε την απόκτηση συμπαγούς θεωρητικής κατάρτισης και των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων που θα σας επιτρέψουν να κατανοήσετε και να αξιολογήσετε κριτικά το ρόλο της θρησκείας, συνδυάζοντας την καλλιέργεια της επιστήμης με την ποιμαντική, κοινωνική και πνευματική διακονία των ενδεών, πασχόντων και κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων, των «ελαχίστων αδελφών» του ίδιου του Χριστού.

Σε καιρούς δυσμενείς, σύνθετους, όπως αυτοί που βιώνουμε εν μέσω πανδημίας η επιστήμη της Θεολογίας έρχεται να δώσει απαντήσεις όχι μόνο σε ζητήματα, όπως οι θρησκευτικές ρίζες του ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και για τις ποικίλες αντιφατικές στάσεις του σύγχρονου κόσμου απέναντι στη θρησκεία: την αδιαφορία και την εχθρότητα απέναντι σε οτιδήποτε σχετίζεται με το θρησκευτικό φαινόμενο, την αναζήτηση μιας ατομικής θρησκευτικότητας και πνευματικότητας αλλά και την αναβίωση του θρησκευτικού φανατισμού και του φονταμενταλισμού.

Η Θεολογία που καλλιεργείται στη Σχολή μας συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο, επαναδιατυπώνοντας με σύγχρονους όρους τις απαντήσεις ή μάλλον τις στάσεις ζωής που προτείνει ή αντιπροτείνει η βιβλική και χριστιανική παράδοση και εμπειρία όχι μόνο σε θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα, αλλά και σε προβλήματα διαχρονικά και εξαιρετικά επίκαιρα σήμερα, όπως είναι η πανδημία, η κοινωνική αδικία, η τρομοκρατία, η βία, η

οικολογική κρίση κ.λπ. Επιπλέον, αυτό που η Θεολογία κομίζει ή υπενθυμίζει σε έναν κόσμο που σπαράσσεται από ανταγωνισμούς, απληστία και υλισμό, είναι η μαρτυρία της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της αγάπης και της συνεργασίας.

Η Κοσμητεία από κοινού με τα δύο τμήματα της Σχολής μας, το Τμήμα Θεολογίας και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκευολογίας, τα στελεχωμένα με εξαιρετικό διδακτικό και άρτια καταρτισμένο ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό τίθενται στην υπηρεσία σας, έχοντας ως άξιους συμπαραστάτες την Εκκλησία της Ελλάδος και τις Πρυτανικές Αρχές. Είμαστε εδώ για εσάς αγαπητά μας παιδιά, υποψήφιοι νέοι συνάδελφοι, έτοιμοι να σας μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση, να σας δελεάσουμε με τον ανεξερεύνητο πλούτο της θεολογικής επιστήμης, αναζητώντας νέους συναδέλφους και συνεργάτες.

Ευχαριστούμε θερμά τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου διότι επιδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του, όχι με ευχολόγια, αλλά με πράξεις για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Σχολής μας και της Εκκλησίας. Η παρουσία του δίπλα μας, από την ανάληψη των πολυεύθυνων καθηκόντων της Κοσμητείας, οι συχνές συναντήσεις μας για την ανταλλαγή απόψεων, η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που δίδει το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό βήμα σε τωρινούς και μέλλοντες θεολόγους, η ευλογία από

μέρους του της φιλανθρωπικής εκδήλωσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αποστολή και τον Διευθυντή της Κωστή Δήμτσα για την ανακούφιση των αδυνάτων, τούτες τις άγιες μέρες που διανύουμε, συνιστούν απόδειξη της αγάπης και του εγγενούς ενδιαφέροντός του.

Κε Πρύτανη

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την συμπαράστασή σας στο έργο που με πενιχρά μέσα επιτελούμε στη Θεολογική Σχολή. Οι ανακαινισμένοι χώροι εντός του κτηριακού συγκροτήματος και των περιβαλλόντων χώρων συνιστούν αδιάψευστη μίας εργώδους προσπάθειας που καθημερινά επιτελείται με σχεδιασμό και μεθοδικότητα, σε αγαστή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας. Κε Πρύτανη, ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών να πραγματοποιηθεί στο εκ βάθρων ανακαινισμένο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής μας και εσείς να το εγκαινιάσετε, όπως πράξατε και με το υπαίθριο αμφιθέατρο.

Αξιότιμε Κε Διευθυντά της Μ.Κ.Ο. “Αποστολή” σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρότασής μας για την διενέργεια της φιλανθρωπικής εκδήλωσης που θα λάβει χώρα από τις 7 έως τις 16 Δεκεμβρίου στους ανακαινισμένους και αισθητικά αναβαθμισμένους χώρους της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Θεωρώ ότι πρωτοβουλίες σαν αυτή μας συνδέουν άμεσα με εκείνους που δοκιμάζονται και αναζητούν μία χείρα αγάπης και βοήθειας.

Αγαπητοί μου, όταν οι δυνάμεις ενώνονται, θέτοντας στο περιθώριο την ιδιοτέλεια, μόνο καλό προκύπτει. Ας εκλάβουμε τη φιλανθρωπική εκδήλωση, που κατόπιν σχετικής προτάσης μας, υιοθετήθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο ως η κεντρική φιλανθρωπική δραστηριότητα του ΕΚΠΑ ενόψει της άγιας εορτής των Χριστουγέννων και σήμερα εγκαινιάζεται παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων, ως μία από τις πολυποίκιλλες κοινές προσπάθειες που δεν διεκδικούν με έπαρση να υπερτονίσουν τον ήδη αναγνωρισμένο ρόλο που διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο μας στο σύγχρονο γίνεσθαι, αλλά που με σεμνότητα και αγάπη προς τον αναξιοπαθούντα έρχεται να απλώσει το χέρι και να δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον μας.

Σας ευχαριστώ!