

ΓΙΑ ΤΟΝ ROBERT MENENDEZ

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Πρύτανη, κύριοι Συγκλητικοί, κυρίες και κύριοι ,

Σήμερα, ημέρα κατά την οποία εορτάζουμε την επέτειο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη από την Γαλλική Συντακτική Συνέλευση του 1789, υποδεχόμαστε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έναν οραματιστή και συνάμα ανατρεπτικό πολιτικό, ένα φίλο και θεσμικό εκπρόσωπο μιας φίλης και συμμάχου χώρας, αλλά και έναν υπέρμαχο των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλα σχεδόν τα επίπεδα του πολιτικού γίνεσθαι. Ο Robert Menendez, με την ιδεαλιστική επιμονή του, την δράση του και την πολιτεία του προσπαθεί να επηρεάσει θετικά την ποιότητα των σύγχρονων διεθνών σχέσεων. Προσπαθεί να επιβάλλει κανόνες κρατικής συμπεριφοράς, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει ότι αποκλήθηκε ως ‘φυσική κατάσταση των πραγμάτων’-**τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, που παραπέμπει** στον ηθικό υποκειμενισμό των ανθρώπων, που περιέγραψε με γλαφυρότητα αλλά και σαφήνεια ο Hobbes στον Leviathan. Προσπαθεί με άλλα λόγια να περιορίσει την αναρχία και την έλλειψη αλτρουισμού του διεθνούς συστήματος , την λογική δηλαδή του **Homo Hominis Lupus**, χρησιμοποιώντας και προσπαθώντας να επιβάλλει τους κανόνες κρατικής συμπεριφοράς που απορρέουν από το σύνολο των μεταπολεμικών σχετικών κειμένων που συνθέτουν τον δυτικό πολιτικό και νομικό πολιτισμό.

Ζούμε σε ένα αυτοεξυπηρετούμενο και επικίνδυνο κόσμο ο οποίος δεν διαθέτει καμία υπερκείμενη εξουσία με αστυνομικές ή/και στρατιωτικές δυνάμεις ικανές να εγγυηθούν την εθνική μας ασφάλεια και συνεπώς πρέπει να στηριζόμαστε κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Από την άλλη, όπως άλλωστε πράττει και η Ελλάδα, οι χώρες καταφεύγουν στη δημιουργία συμμαχιών σε τέτοιο βαθμό που η μελέτη των συμμαχιών είναι σχεδόν συνώνυμη με την μελέτη των Διεθνών Σχέσεων. Η ιστορία της δικής μας χώρας, άλλωστε, από την απελευθέρωσή της έως σήμερα, έχει καταδείξει την σημασία των συμμαχιών της για την επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων εξωτερικών απειλών. Όπως είπε ο Kenneth Waltz σε ένα έργο του το 1979, οι συμμαχίες οι οποίες διαμορφώνονται στις Διεθνείς Σχέσεις, αποτελούν εργαλεία για την διαχείριση των διλημάτων ασφαλείας των κρατών και οδηγούν σε μείωση της αβεβαιότητας στις μεταξύ τους σχέσεις. Η αβεβαιότητα, ονομαζόμενη και *'shadow of the future'* προκαλεί τα διλήμματα ασφαλείας. Από την άποψη αυτή, οι κοινότητες ασφαλείας και οι συμμαχίες χωρών που αποδέχονται και προάγουν τις ίδιες αξίες, ενισχύουν, υπό προϋποθέσεις, την σταθερότητα του διεθνούς συστήματος και εξυπηρετούν την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών. Ο Menendez ισχυρίζεται σχεδόν δογματικά ότι η βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα, την συνοχή και την αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, την ηγετική θέση των ΗΠΑ στους διεθνείς οργανισμούς και την ενδυνάμωση των συμμαχιών της, είναι η κατάσταση της Αμερικανικής Δημοκρατίας στο εσωτερικό της. Συνεπώς, διαμορφώνεται μια κοινότητα στόχων γύρω από τις

σταθερές Αμερικανικές αξίες (αλλά και ευρωπαϊκές αξίες σας θυμίζω το άρθρο 6 της Συνθ. Λισαβόνας για την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή ακόμη και τη συζήτηση περί της Κανονιστικής Ευρώπης ανάμεσα σε πολλά άλλα) ήτοι την ποιότητα της Δημοκρατίας, τα ανθρώπινα Δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου, οι οποίες πρέπει να αποτελούν την αφετηρία και της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και οι οποίες εν τη απουσία ενός αποφασιστικού και αποτελεσματικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, θα πρέπει να αποτελούν την κύρια καθοδηγητική αναφορά στις σχέσεις μεταξύ κυριάρχων κρατών. Όμως, ενώ τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν πλέον ένα μόνιμο χαρακτηριστικό των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, από το 1948 και μετά,-μάλιστα δε, ένα μέρος του Ψυχρού Πολέμου αναλώθηκε σε διενέξεις για το ζήτημα αυτό- η οικουμενικότητα τους αμφισβητείται εν τοις πράγμασι - στο επίπεδο της εφαρμογής τους- από ένα είδος περιφερειακού και πολιτισμικού σχετικισμού και εθνικών ιδιαιτεροτήτων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Ο Γερουσιαστής Robert Menendez εκπροσωπώντας στην ουσία τον δυτικό νομικό και πολιτικό πολιτισμό, από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας δεν έπαυσε να απαιτεί όλα αυτά τα χρόνια την εκτελεστικότητα του Διεθνούς Δικαίου προσφέροντας ουσιαστικές θεσμικές εγγυήσεις ώστε αυτή η εκτελεστικότητα να καθίσταται εφικτή.

Ο Robert Menendez τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο της Ελληνικής Δημοκρατίας από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας το 2021 ‘για την συνεισφορά του στην εμβάθυνση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την προώθηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή μας’. Αλλά και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης του απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής την ίδια χρονιά, για την συνεισφορά του στην ‘προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας’.

Κατά την τελετή της απονομής από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ο **Robert Menendez** έκανε την εξής δήλωση:

‘ Στην σημερινή συγκυρία βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Έχουμε μπροστά μας μια επιλογή μεταξύ δύο διαφορετικών φιλοσοφιών: Η πρώτη, την οποία υιοθετούμε και την οποία μοιραζόμαστε, προωθεί την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Κράτος Δικαίου, αφορά στην ευόδωση των ατομικών μας ονείρων και η οποία απαιτεί ανοικτές κοινωνίες μέσα στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί. Η δεύτερη, είναι μια ολοκληρωτική θέαση του κόσμου που καταπιέζει τους λαούς, προσπαθεί να καταπιέσει οικονομικά τους αντιπάλους της και να υπονομεύσει το Κράτος Δικαίου είτε στην θάλασσα είτε οπουδήποτε αλλού’.

Ο κος Νίκος Λαριγκάκης, CEO του American Hellenic Institute, ενός από τους πολύ σημαντικούς οργανισμούς της Ελληνικής ομογένειας

δήλωσε επ' ευκαιρία των τιμητικών διακρίσεων στον Menendez τα εξής:

‘Συγχαίρω τον Γερουσιαστή Menendez ο οποίος δικαίως τιμήθηκε από τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Γερουσιαστής Menendez είναι ένας ακούραστος και αποτελεσματικός υποστηρικτής των πιο στενών σχέσεων της Ελλάδας και της Κύπρου με τις ΗΠΑ και μια καθοριστική και ουσιαστική φωνή που αναδεικνύει τις ευθύνες της Τουρκίας. Προσβλέπω στην συνεχιζόμενη προσφορά του στον Ελληνισμό και το Κράτος Δικαίου’.

Και αυτό διότι εκτός όλων των άλλων, τα ενδιαφέροντα και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Robert Menendez από την ίδια του την θέση στην Γερουσία αφορούν σε όλα τα μείζονα ζητήματα της εποχής μας από την κλιματική κρίση, το σύστημα της παγκόσμιας Διακυβέρνησης, την Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου στις ΗΠΑ και διεθνώς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το μέλλον των ανοικτών κοινωνιών, έως τις πολιτικές των αυταρχικών και αναθεωρητικών κρατών όπως της Ρωσίας, της Κίνας, ή της Τουρκίας και τους τρόπους αντιμετώπισή τους. Με απλά λόγια, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας έχει λόγο και επιρροή στο σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ από την αντιμετώπιση της Ρωσικής επιθετικότητας έως τον ορισμό των Αμερικανών πρεσβευτών.

Όπως έγραψε πρόσφατα η εφημερίδα Καθημερινή, ο Menendez είναι διαχρονικά ο πλέον πιστός, ειλικρινής και αποτελεσματικός σύμμαχος

της Ελλάδας και της Κύπρου στο Κογκρέσο αλλά από θεσμική άποψη ο πλέον ισχυρός.’ Ο Menendez, είναι από τους πλέον σκληρούς επικριτές της Τουρκίας για μια σειρά από ζωτικής σημασίας θέματα, από την συνεχή απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας και των ελληνοκυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέχρι τους S400 και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Όπως δήλωσε σχετικά κατά την παρασημοφόρηση του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

‘άν η μία πλευρά είναι αυτή που εισβάλλει συνεχώς στον εναέριο χώρο σας, εάν η μία πλευρά είναι αυτή που εισβάλλει στα χωρικά σας ύδατα, εάν η μία πλευρά είναι αυτή που μιλά απειλητικά, τότε είναι ξεκάθαρο. Δεν εγκαλούνται και οι δύο πλευρές, εγκαλείται η πλευρά που δρα με αυτό τον τρόπο και σε αυτήν την περίπτωση είναι η Τουρκία».

Η σχέση του με την Ελλάδα και την Κύπρο καλλιεργήθηκε από πολύ νωρίς μέσα στον χρόνο και ξεκίνησε από την προσωπική του φιλία με τον Τάσο Ζαμπά, Κύπριο μετανάστη στις ΗΠΑ και πρόσφυγα από την Μόρφου. Ο Ζαμπάς εισήγαγε τον Menendez στα ελληνοκυπριακά ζητήματα και σήμερα ο Κύπριος πρόσφυγας είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής και αναπληρωτής πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ)

Ο γερούσιαστής Robert Menendez, γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη , την 1/1/1954, από γονείς μετανάστες από την Κούβα ήδη από το 1953 και μεγάλωσε στο New Jersey και στη Union City. Ο πατέρας του ήταν μαραγκός και η μητέρα του μοδίστρα. Ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειας του που σπούδασε σε κολλέγιο, ‘υπό την καθοδήγηση και την επιμονή της μητέρας του, αλλά και της δασκάλας του στο Union Hill High School’ όπως εξομολογείται ο ίδιος στο δεύτερο κεφάλαιο πρόσφατου αυτοβιογραφικού έργου του με τίτλο ‘Good Teachers, Good Fortune’. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Saint Peters College και κατόπιν νομικά στο Rutgers Law School στο Newark, και τα δύο στο New Jersey. Κατά την διάρκεια των σπουδών του ο Menendez έγινε μέλος της κοινωνικής αδελφότητας ΛΑΜΔΑ-ΘΗΤΑ-ΦΙ (ΛΘΦ ή the Lambdas, one of the Greek letter organizations /Greek life), μιας οργάνωσης φοιτητών σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της Λατινικής (Latino) ενότητας και κουλτούρας. Το 1980 έγινε δικηγόρος στο New Jersey.

Ο Robert Menendez άρχισε την δημόσια παρουσία του σε ηλικία 19 ετών ως φοιτητής στο κολλέγιο όταν με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε η προσπάθεια αναμόρφωσης της τοπικής εφορίας των σχολείων. Όπως έγραψαν οι New York Times στις 10/12/2005, (Geffrey Gettleman) ο Robert Menendez ήταν καλός μαθητής και το σχολείο του τον επέλεξε για ένα πρόγραμμα αριστείας. Αλλά έπρεπε να αγοράσει τα επιπλέον βιβλία μόνος του χωρίς όμως να έχει την οικονομική δυνατότητα. Πιστεύοντας ότι αδικείται, ξεκίνησε μια προσπάθεια να αλλάξει την εφορία του σχολείου του ώστε να εκλεγεί

μια νέα. Και τα κατάφερε!! Με την αποφοίτηση του από το σχολείο του και την έναρξη των σπουδών του στο St.Peters College εξελέγη και ο ίδιος στην εφορία του σχολείου σε ηλικία 20 ετών.

Κατά την Gale Biography έμαθε με αυτόν τον τρόπο και από πρώτο χέρι την σημασία του να υποστηρίζεις το δίκαιο ανεξαρτήτως της δύναμης των αντιφρονούντων. Οπλισμένος με αυτήν την εμπειρία αντιστάθηκε αργότερα στον ισχυρό δήμαρχο της πόλης του, της Union City, όταν είδε, ως συνεργάτης του, ότι χρησιμοποιούσε το αξίωμα του για προσωπικό του όφελος. Κατέθεσε εναντίον του στο Δικαστήριο παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο λόγω απειλών για την ζωή του. Αντιστάθηκε στο σύνολο σχεδόν του πολιτικού κατεστημένου της πόλης του και ηγήθηκε μιας συμμαχίας μεταρρυθμιστών (Alliance Civic Association) που εν τέλει καθάρισαν την πόλη. Ο Menendez παρέμεινε στο αξίωμα του Δημάρχου μέχρι το 1992, αν και το 1987 εξελέγη μέλος της τοπικής Πολιτειακής Βουλής εκπροσωπώντας την 33^η περιφέρεια του New Jersey και το 1991 εκλέγεται στην Γερουσία του New Jersey μετά τον θάνατο του Christopher Jackman.

Το 1992 εκλέγεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, κερδίζοντας δύο αντιπάλους του και επανεκλεγόμενος κάθε δύο χρόνια με τουλάχιστον 71%των ψήφων. Επίσης, έχει διατελέσει και Επικεφαλής των Δημοκρατικών Βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ (2003-2006).

Το 2006 διορίστηκε στην Γερουσία σε αντικατάσταση και μετά από πρόταση του παραιτηθέντος Corzine ο οποίος είχε εκλεγεί Κυβερνήτης του New Jersey. Επανεκλέχτηκε το 2012 και το 2018 για πλήρεις θητείες έξι ετών. Επιπλέον, ο Γερουσιαστής Menendez είναι και **ranking member** στην Γερουσία των ΗΠΑ. Αυτό συνεπάγεται ορισμένα προνόμια όπως λ.χ. ανάμεσα σε άλλα, την επιλογή των Επιτροπών της Γερουσίας στις οποίες συμμετέχει. Από τον Ιούλιο του 2019 ο Menendez είναι μέλος της United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs;

της United States Senate Committee on Finance;

και της United States Senate Committee on Foreign Relations. (2013-2015 και 2019-)

Ο Robert Menendez είναι παντρεμένος σε δεύτερο γάμο με την κ. Nadine Arslanian από το 2020, και είναι πατέρας δύο παιδιών από τον πρώτο του γάμο. Ο υιός του Robert Menendez jr είναι υποψήφιος για μια θέση στο Κογκρέσο κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2022.

Κυρίες και Κύριοι,

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Menendez είναι γνωστός ανάμεσα σε πολλά άλλα, ιδίως για την κοινωνική του ατζέντα και για τις συμβολές του σε μια σειρά από μείζονα κοινωνικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ στην παράδοση του σύγχρονου

φιλελευθερισμού των Δημοκρατικών η οποία δημιουργήθηκε από τον Franklin D. Roosevelt με το New Deal και μετά. Η Εκπαίδευση, θέματα Υγείας, οικονομική ανισότητα, Κενσιανές οικονομικές πολιτικές, μετανάστευση, ισότητα των δύο φύλων, Affirmative Action, και άλλα αποτελούν τον κορμό των προτεραιοτήτων του Προγράμματος των Δημοκρατικών. Θα σας παραθέσω εν συντομία μερικά παραδείγματα. Στο μεταναστευτικό ζήτημα έχει καταθέσει πλήθος νομοθετικών προτάσεων αναζητώντας την πλήρη αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ, και την οποία ο Menendez αποκαλεί ως το 'μείζον θέμα πολιτικών δικαιωμάτων της εποχής μας' λ.χ. οι προσπάθειές του για το λεγόμενο Dream Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act) κατά την πρώτη δεκαετία του 2000, ή το νομοθέτημα το οποίο εισήγαγε στην Εκπαίδευση το Student non Discrimination Act, στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ λ.χ Don't ask, don't tell για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ καθώς και το DADT Repeal Act του 2010. Τα μελήματα του αφορούν επίσης στην γενικευμένη προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας των τροφίμων και βεβαίως στην χρήση και κατοχή όπλων στις ΗΠΑ όπου και είναι γνωστή η αντιδικία του για την δεύτερη τροπολογία του Συντάγματος με την National Rifle Association και την οργάνωση Gun Owners of America. Οι Menendez και Rubio εισήγαγαν τον Νόμο (2/8/22) *'Trooper Werner Foerster and Frank Connor Justice Act'* με τον οποίο απαιτείται από την Κούβα να σταματήσει να παραχωρεί άσυλο σε καταζητούμενους για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα στις

ΗΠΑ και να τους παραδώσει στην Αμερικανική Δικαιοσύνη (εκτιμάται σε περίπου 70).

Όπως έγραψε η **Washington Post** στις 5/8/2022, πριν από μερικές ημέρες, και ως μέλος της επιτροπής της Γερουσίας για τα ζητήματα Banking, Housing and Urban Affairs από μακρού χρόνου ηγείται της προσπάθειας να προστατευθούν οι καταναλωτές από κακόβουλες πρακτικές εκ μέρους των Τραπεζών. Για αυτόν τον λόγο, συνυπέγραψε την επανεισαγωγή του Νόμου με την ονομασία *Fair Access to Financial Services Act*, με τον οποίο τιμωρούνται οι Τράπεζες για μεροληπτικές πρακτικές.

Κυρίες και κύριοι,

Η συμβολή του Menendez στα εθνικά μας θέματα υποβοηθήθηκε κατά την γνώμη μου και από τρεις τουλάχιστον, άμεσα συνδεδεμένες σημαντικές εξελίξεις. Η πρώτη, αναφέρεται σε μια διαφαινόμενη συμπαγή διακομματική συναίνεση για τον παρόντα ρόλο της Τουρκίας. Όπως δήλωσε και ο David Harris, CEO της American Jewish Committee, τον οποίον οι New York Times χαρακτήρισαν ως τον ‘Dean of the American Jewish organizations’,

‘Και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην Τουρκία για τις υποθέσεις της

Ανατολικής Μεσογείου. Η αιχμή του δόρατος σε αυτήν την στρατηγικά και οικονομικά ζωτικής σημασίας περιοχή αποτελείται από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και ορισμένες Αραβικές χώρες αρχίζοντας από την Αίγυπτο και την Ιορδανία'.

Η δεύτερη, σχετίζεται με την σημαντικότερη αναβάθμιση των Ελληνοαμερικανικών διμερών σχέσεων τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την πράγματι εντυπωσιακή κινητικότητα στα πλαίσια της Ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής με δράσεις ήπιας και σκληρής ισχύος (λ.χ. η πρόσφατη συμφωνία με την Γαλλία, ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας κ.λ.π) επίσης κατά τα τελευταία λίγα χρόνια. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη και τις παραδοσιακά καλές της σχέσεις με τον Αραβικό κόσμο, αναπτύσσει περαιτέρω και εμβαθύνει τις σχέσεις της με πολλά Αραβικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων του Bahrain και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Περαιτέρω, η Ελλάδα στις 11/2/2021 δημιούργησε, πάντοτε ανάμεσα σε πολλά άλλα, το **Forum της Φιλίας** στο οποίο συμμετέχουν το Bahrain, η Σαουδική Αραβία, η Κύπρος, η Αίγυπτος η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει την UNCLOS. Σκοπός του Forum είναι η εμπέδωση της ασφάλειας, της κυριαρχίας των μερών και η εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ειρήσθω εν παρόδω, πολλές από τις παραπάνω χώρες έχουν προχωρήσει και σε εκτεταμένη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων τους με ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συνεπάγεται.

Η Ελλάδα, *επίσης*, στήριξε την Αιγυπτιακή πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός νέου πολυμερούς διεθνούς οργανισμού του East Mediterranean Gas Forum, με έδρα το Κάιρο, με συμμετοχή της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Ιορδανίας και της Παλαιστινιακής Αρχής, με τις ΗΠΑ σε ρόλο παρατηρητή.

Η Τρίτη εξέλιξη σχετίζεται με την εξελισσόμενη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, ιδιαιτέρως από το 2010 και μετά, εκδήλωση της οποίας αποτελεί η Ελληνοισραηλινή συμμαχία η οποία έχει δημιουργηθεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο από το 2013 με την ονομασία Hellenic-Israel Alliance. Συμπροεδρεύεται από τους Gus Bilirakis (R. Florida) και Ted Deutch (D.Florida) και από το 2014 θεωρείται πιθανό να αποτελεί την ισχυρότερη ομάδα πίεσης στο Κογκρέσο.

Κομβικής σημασίας εξέλιξη στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις αποτέλεσε και η έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ (τον Δεκέμβριο του 2018,) ο οποίος ακολουθήθηκε από την **‘Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act’ του 2019** (Text: S.1102 — 116th Congress (2019-2020) του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτό το διακομματικό νομοθέτημα εισήχθη στο Κογκρέσο από τους Menendez (D.NJ) και Rubio (R.Flo) για την ουσία στήριξη της τριμερούς συνεταιρίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με την συμμετοχή των ΗΠΑ, διαμορφώνοντας το συνεργατικό σχήμα 3+1 όπως έμεινε γνωστό. Με

αυτό ‘επικαιροποιείται η στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο δεδομένης της ανακάλυψης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και της χειροτέρευσης των σχέσεων της Τουρκίας με τους εταίρους μας και τις ΗΠΑ στην περιοχή’ όπως δήλωσε ο Menendez. Αυτό το νομοθέτημα δημιουργεί ένα Ενεργειακό Κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, εξουσιοδοτεί μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια για την Ελλάδα και ταυτόχρονα ακυρώνει το *embargo* όπλων των ΗΠΑ προς την Κύπρο, το οποίο ήταν σε ισχύ από το 1987!!! Όπως δήλωσε σχετικά ο Γερουσιαστής Menendez ‘ ***η ουσία του EastMed Act ευρίσκεται στην ενδυνάμωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τους πραγματικούς της συμμάχους.***

Επιπλέον ο Γερουσιαστής Menendez παρατήρησε σε πρόσφατη συνέντευξή του όταν ρωτήθηκε για τις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το εάν οι ΗΠΑ θα παραμένουν ουδέτερες στην διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας :

‘Αυτή είναι η γνώμη κάποιων. Εάν είμασταν ουδέτεροι δεν θα είχαμε υπογράψει μια σημαντικότερη επέκταση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας—ΗΠΑ. Η Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα, η συνεχιζόμενη επέκταση της Σούδας, μια σειρά δεσμεύσεων και προετοιμασιών, η πώληση στρατιωτικού υλικού, και νομικά κείμενα που εμβαθύνουν τις διμερείς μας σχέσεις και αναφέρονται στην Ελλάδα στα πλαίσια της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είδα τον Ερντογάν να καλείται στο Κογκρέσο να μιλήσει. Είδα τον Μητσοτάκη. Αυτή η τιμή αποδεικνύει

την καταπληκτική διμερή μας σχέση, την βαθύτερη και καλύτερη που είχαμε τα τελευταία χρόνια.’

Η’ όπως δήλωσε ο προηγούμενος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κος Jeffrey Pyatt, ‘δεν υπάρχει όριο στο τι οι δύο χώρες μπορούν να επιτύχουν’.

Σε επίρρωση των παραπάνω, ένα αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο **Σύμφωνο Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ** κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων τον περασμένο Οκτώβριο.

Κύριε Πρύτανη,

Για όλους τους παραπάνω λόγους το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών, αποφάσισε να τιμήσει με την ανώτατη ακαδημαϊκή του διάκριση τον Γερουσιαστή **Robert Menendez**, Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, διαχρονικό και πιστό φίλο της Ελλάδας και της Κύπρου και στιβαρό και άοκνο υποστηρικτή των προσπαθειών της χώρας μας στην προώθηση αρχών για την εμπέδωση της διεθνούς νομιμότητας, της ασφάλειας και της σταθερότητας της περιοχής μας .

Dear Senator Menendez,

Please accept my wholehearted congratulations. The honor bestowed upon you today, is an honor well deserved. It is also a great Honor for us that you have accepted our invitation to become a prominent member of our university community. It was indeed an exciting and joyful moment when I learned that you have accepted our proposal. It

is truly difficult for me to express how much your consideration, your care and above all your sense of justice means to all of us here at the University or in the country as a whole. Thank you for all your hard work over the years—your contribution to our national affairs has been, and still is, immense.

Before finishing my talk, however, please allow me to recite the first couple of verses from a poem by Lord Byron, this great Philhellene who died early in Mesologi, a poem with a profound intertemporal meaning and significance, even for your own parents home country, as was pointed out by the FM Nikos Dendias at a meeting with you Senator, on the Varosia issue on this very day of August last year:

*The isles of Greece, the isles of Greece!
Where burning Sappho loved and sung,
Where grew the arts of war and peace,
Where Delos rose, and Phoebus
sprung!
Eternal summer gilds them yet,
But all, except their sun, is set...*

*The mountains look on Marathon--
And Marathon looks on the sea;
And musing there an hour alone,
I dreamed that Greece might still be free;
For standing on the Persians' grave,

I could not deem myself a slave.*

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

