

Καλησπέρα σας,

Αντικαθιστώ τον Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κ. Δημήτρη Γουνόπουλο, ο οποίος δεν μπορεί να παραστεί λόγω ενός έκτακτου ιατρικού συμβάντος. Μου ζήτησε να μεταφέρω τη μεγάλη του εκτίμηση για τον Θωμά Σφηκόπουλο, τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του για το έργο που έχει προσφέρει, καθώς και τη συναίσθηση της ευθύνης που έχει ως τωρινός Πρόεδρος του Τμήματος για να συνεχίσει το έργο αυτό.

Επιτρέψτε μου τώρα κι εμένα, με τη σειρά μου, να πω δυο λόγια για τον Θωμά Σφηκόπουλο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή το ότι μου δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τόσο ως συνάδελφο όσο και ως Πρόεδρο του Τμήματός μας.

Ως συνάδελφος, ήταν προσιτός, ήρεμος, και ευγενής. Όταν τον πρωτογνώρισα, είχα μόλις εκλεγεί επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα και το περιβάλλον όπως και τα πρόσωπα ήταν ακόμη ξένα για μένα. Μου έχει μείνει ως ευχάριστη ανάμνηση το ότι είχε ανοιχτή την πόρτα του γραφείου του και ήταν διαθέσιμος να συζητήσει, με καλή διάθεση και συχνά με χιούμορ όλα τα θέματα. Αυτό ήταν ένα μάθημα συμπεριφοράς και προσπαθώ να το θυμάμαι όταν πρωτογνωρίζω νέους συναδέλφους.

Σαν πρόεδρος, συντέλεσε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Τμήματος. Η ανέγερση του μεγάλου αμφιθεάτρου καθώς και του αναγνωστηρίου του Τμήματος, φέρουν τη σφραγίδα του. Γενικότερα, έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη των υποδομών του Τμήματος και πολλά από όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, παραμένουν ακόμη και σήμερα ως βασικές δομές του Τμήματος. Οργάνωσε τη διοίκηση και προσπάθησε να κατανείμει το διοικητικό έργο με τρόπο ώστε να βελτιστοποιηθεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Θυμάμαι ακόμη τις περίφημες επιτροπές που καθιέρωσε, το λεγόμενα «λογοθέσια», που κάλυπταν όλες τις ζωτικές διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος και έδωσαν την ευκαιρία στους νέους συναδέλφους να αποκτήσουν διοικητική εμπειρία και να προσφέρουν πέρα από τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα.

Μια ακόμη σημαντική συνεισφορά του (ίσως η πιο σημαντική) ήταν το ότι, ως πρόεδρος του Τμήματος, προσπάθησε και κατάφερε να παντρέψει τις αντίρροπες τάσεις που πάντα υπάρχουν σε κάθε μεγάλο και φιλόδοξο οργανισμό. Θυμάμαι να αφιερώνει πολλές ώρες σε συζητήσεις με όλα τα μέλη του Τμήματος ώστε να καταφέρει να πετύχει συναίνεση. Την ίδια επιμονή και προσήλωση είχε και στις συζητήσεις του με τους φοιτητές, προσπαθώντας να πείσει ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος και όλοι πρέπει να είμαστε μαζί για την επίτευξή του. Κοιτάζοντας τα χρόνια εκείνα προς τα πίσω, νομίζω πως βασική αρχή της προσέγγισης του ήταν πως τα προβλήματα λύνονται με ομόνοια, συνεργασία, διάλογο, και ευρεία συναίνεση.

Ο Θωμάς Σφηκόπουλος είχε ένα όραμα για το Τμήμα και για τη θέση του μέσα στη Σχολή Θετικών Επιστημών, μέσα στο ΕΚΠΑ, αλλά και μέσα στην κοινωνία γενικότερα. Εργάστηκε συστηματικά, με συνέπεια, για την πραγματοποίηση του οράματος αυτού. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είχε και ένα ευρύτερο όραμα για ολόκληρο το Πανεπιστήμιο, για το οποίο εργάστηκε με ζήλο ως αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ. Ποτέ δεν έπαψε όμως να έχει στο μυαλό του το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και να το στηρίζει σε κάθε ευκαιρία.

Αισθάνομαι τυχερός που συνυπήρξα μαζί του στο Τμήμα. Πιστεύω πως εκφράζω όλους τους συναδέλφους του Τμήματος λέγοντας ότι νοιώθουμε ευγνωμοσύνη για το έργο που πρόσφερε, για το χρόνο που αφιέρωσε, και για όλες τις προσπάθειες που έκανε ώστε το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αλλά και το ΕΚΠΑ, να προχωρήσουν προς τα μπροστά. Θωμά, σε ευχαριστούμε θερμά!