



ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Το Ναύπλιο στα τέλη του 18ου αιώνα

(Υδατογραφία του Jean Baptiste Filéire – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθήνας)

200 χρόνια από την Άλωση του Παλαμηδίου  
και την Απελευθέρωση της πόλης του Ναυπλίου





Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.  
σας προσκαλούν  
στο πλαίσιο του εορτασμού

*των 200 ετών από την άλωση του Παλαμυδίου  
και την απελευθέρωση της πόλης του Ναυπλίου*

*στην Ειδική Επετειακή Εκδήλωση  
με τις Διεθνολογικές Συναντήσεις Ναυπλίου*

που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Πρώτης Βουλής  
των Ελλήνων (Βουλευτικό)  
την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 18.00

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ**



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

*“Εν Ναυπλίω...Εικόνες κι Άναφορές στ’ Ανάπλι του Άγώνα”  
με τη συμμετοχή διακεκριμένων ιστορικών*

### ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης, Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπότσιου,  
Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Καθηγητής Παναγιώτης Κιμουρτζής,  
Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής Μανόλης  
Κούμας, Δρ. Σωτήρης Ριζάς Ακαδημία Αθηνών, Δρ. Αναστάσιος Χατζηανα-  
στασίου

### ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ

Εμπνευστή και δημιουργού των Διεθνολογικών Συναντήσεων Ναυπλίου

### ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Σε διακεκριμένους πανεπιστημιακούς και επιστήμονες για την πολυετή  
συμμετοχή τους στον θεσμό των Διεθνολογικών Συναντήσεων Ναυπλίου

### ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

*«Στο φρούριο του ουρανού και της θάλασσας»*

Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση του Ναυπλίου μ’ ένα  
πρόγραμμα μουσικής και ποίησης.  
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποσπάσματα από την όπερα του Γιώργου  
Κουρουπού «Ελπίς Πατρίδος» σε λιμπρέτο Ιουλίτας Ηλιοπούλου, μαζί  
με άλλα μελοποιημένα από τον ίδιο ποιήματα των: Διονυσίου Σολωμού,  
Ανδρέα Κάλβου και Οδυσσέα Ελύτη. Απαγγελίες ποιημάτων, αλλά και  
κείμενα αγωνιστών του ‘21 καθώς και του Ιωάννη Καποδίστρια, συμπλη-  
ρώνουν το πρόγραμμα αυτό που υμνεί το θάρρος ηρώων και απλών  
ανθρώπων καθώς και την πίστη τους στον αγώνα για την ελευθερία και  
την ειρήνη.

*Μουσική: Γιώργος Κουρουπός - Τραγούδι: Τάσης Χριστογιαννόπουλος  
Πιάνο: Θοδωρής Τζοβανάκης - Αφήγηση: Ιουλίτα Ηλιοπούλου*