



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
— ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 —

Ομιλία της Αυτού Αγιότητας του Προκαθήμενου του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας, του Καθολικού Αράμ Α΄

Αθήνα, 14/3/2023

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχόμαστε σήμερα, εδώ, στην Μεγάλη Αίθουσα, μια διακεκριμένη προσωπικότητα παγκόσμιου βεληνεκούς, **την Αυτού Αγιότητα τον Προκαθήμενο του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας Αράμ του Α΄, Επίτιμο Διδάκτορα του ΕΚΠΑ ήδη από το 2014.**

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Προκαθήμενος του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας Αράμ ο Α΄ είναι μια ηγετική φυσιογνωμία του χριστιανισμού

στην Μέση Ανατολή και ευρύτερα, όπως και στην Οικουμενική Κίνηση, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τον διαχριστιανικό διάλογο.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Αράμ ο Α΄ σπούδασε θεολογία και φιλοσοφία, με εξειδίκευση στην Οικουμενική Θεολογία και τον διαχριστιανικό διάλογο. Υπηρέτησε την Εκκλησία του από την πατρίδα του και καταξιώθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκκλησιαστικής κλίμακας χάρη στο έργο και την διακονία του στην ιδιαίτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ως προσωπικότητα ο Μακαριώτατος Αράμ ο Α΄ διακρίθηκε και διακρίνεται για την πίστη του στην παράδοση της Εκκλησίας, καθώς και για την ανεκτικότητα του προς τον εκάστοτε «Άλλον», οιοδήποτε δόγματος και πίστεως.

Βαθυτάτη είναι η πεποίθησή του στη δύναμη του ειλικρινούς διαλόγου, τόσο στην Μέση Ανατολή, όσο και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τον διαχριστιανικό διάλογο.

Ο Μακαριώτατος Αράμ έχει με το έργο του δράσει κατά του φανατισμού, του φονταμενταλισμού, του σωβινισμού και του ρατσισμού, από όπου κι αν προέρχονται και οπουδήποτε κι αν εμφανίζονται.

Για αυτό και εκτιμούμε και πάλι την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιό μας.

Στην αντιφώνησή του, μάλιστα, κατά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορά του ΕΚΠΑ, ο Μακαριώτατος Αράμ κατέληγε στην ομιλία του **και κρατούμε αυτήν την κατακλείδα ως πολύτιμη παρακαταθήκη:**

«Χωρίς τους χριστιανούς, η Μέση Ανατολή θα χάσει το μοναδικό χαρακτήρα της ως τόπος συμβίωσης θρησκειών, παραδόσεων και πολιτισμών. Το μέλλον του Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή διασφαλίζεται όταν τα κράτη και οι κοινωνίες της περιοχής οικοδομούνται στη βάση του πλουραλισμού, της ισότητας και της ελευθερίας, και όταν η συνύπαρξη των θρησκευτικών, ομολογιακών, εθνοτικών και πολιτιστικών διαφοροποιήσεων μετασχηματίζεται σε κοινωνίες στις οποίες αυτές οι διαφοροποιήσεις ενσωματώνονται στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της ανεκτικότητας».

Μακαριώτατε, Σας Ευχαριστούμε πολύ.