



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
—ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837—

**Τελετή απονομής του τίτλου του
Επίτιμου Καθηγητή στον Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο Γέροντα πρ. Αμερικής
κύριο Δημήτριο (Τρακατέλλη)**

Αθήνα, 26/5/2023

Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου

Με ιδιαίτερη τιμή λόγω της εμβέλειας και του σημαντικού έργου της τιμωμένης προσωπικότητας, και τηρώντας, πάντα, την παράδοση του Ιδρύματός μας να αποδίδουμε την ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή σε πανεπιστημιακούς που έχουν προσφέρει πολλαπλώς στην Επιστήμη, έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά της απόδοσης της ύψιστης τιμής, της απονομής του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Γέροντα πρ. Αμερικής κύριο Δημήτριο (Τρακατέλλη).

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ αποφάσισε ομόφωνα να απονεμίει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Γέροντα πρώην Αμερικής και Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και της

Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, καθώς και Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, ως αναγνώριση της εξαιρετικής επιστημονικής, πνευματικής και θεολογικής προσωπικότητάς του, του σπουδαίου ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του και της εν γένει προσφοράς του στην Εκκλησία και την ανθρωπότητα.

Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής, υπέρτιμος καί έξαρχος Ωκεανών, Ατλαντικού και Ειρηνικού, κ. Δημήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1950 ανακηρύχθηκε αριστούχος πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου μας. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1960 και Πρεσβύτερος το 1964. Το έτος 1967 εξελέγη Επίσκοπος Βρεσθένης και υπηρέτησε παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Αθηνών, επιφορτισθείς με την ειδική ευθύνη θεμάτων και προγραμμάτων εκπαιδεύσεως του Ιερού Κλήρου.

Το 1968 εξελέγη Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος όμως δεν απεδέχθη την εκλογή για λόγους σχετιζομένους προς την κανονική τάξη και την τότε επικρατούσα στην Ελλάδα πολιτική κατάσταση.

Ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ «μετ' έπαινου» του Πανεπιστημίου του Harvard τό έτος 1972, ενώ το 1977 αναγορεύθηκε αριστούχος Διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τό έτος 1991 ανυψώθει εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην Βρεσθένης.

Το 1993, μετά από διαμονή άνω των 20 έτών στην Αμερική, επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου νά ασχοληθεί μέ την ακαδημαϊκή έρευνα, τό συγγραφικό έργο, και την έκ παραλλήλου άσκηση των καθηκόντων του στην Ἱ. Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Την 19ην Αύγουστου 1999 εξελέγη από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Κατά τη μακρά παραμονή του στην Αμερική διετέλεσε Διακεκριμένος Καθηγητής Βιβλικών Σπουδών και Χριστιανικών Πηγών στην Ί. Θεολογική Σχολή τού Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, ενώ δίδαξε παράλληλα ως Επισκέπτης Καθηγητής τό μάθημα τής Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή τού Πανεπιστημίου τού Harvard.

Ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος δημοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα επιστημονικού και θεολογικού περιεχομένου.

Διακρίθηκε πάντα για το χριστιανικό του ήθος, την ακεραιότητα τού χαρακτήρα του, τα διανοητικά του χαρίσματα, την εμβριθή θεολογική του κατάρτιση, και την πίστη και αφοσίωσή του στην Εκκλησία.

Θεωρείται πάντοτε ως μία εκ των σημαντικότερων συγχρόνων εκκλησιαστικών και θεολογικών προσωπικοτήτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που χαίρει εκτιμήσεως και αποδοχής απανταχού και πέραν των ορίων του Χριστιανισμού.

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Γέροντα πρ. Αμερικής Δημήτριε,

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σάς υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, εξαίροντας την προσφορά σας στην **Εκκλησία και την ανθρωπότητα!**

Σας ευχόμαστε υγεία, δημιουργικότητα και μακροημέρευση!

Καλώς ήλθατε και πάλι στην «οικογένεια» του ΕΚΠΑ!

Σας ευχαριστώ.